



Gillian Ayres: Herinnering aan voorbije zaken (2007)

Schrijfclub Deventer Huisgenoten
Mei 2022

Herinnering aan voorbije zaken (Gillian Ayres)

Zie je het voor je?
Een trap naar de hemel
Slapen op grote hoogte
In een bedstee gebouwd op fundamenten
Van een gestreepte lichtbron

Liggend kijk je
Naar de mooiste regenboog
Het getande raam links
En een sterrenhemel met maan

Het kleurenpalet zorgde ook
Voor een speels springkussen
En een uitnodigende bezem
met spannende ringen

Uiterst rechts hangt drogend fruit
Gekleurd snoep en feestelijke cake
Mijn broertje en ik genieten volop
In de bedstee uit voorbije tijd

Alie Dekker, mei 2022

Gillian Ayres, herinnering aan voorbije zaken.

Meloenen.
Fruit
Pittig
In schil, schildert
In partjes
Voor mijn part

Papaver,
Bollen
Mama- ver
Sacha?
Bollen
Op steeltjes.

Peerke v.d.Broek

Herinnering aan voorbije zaken

*Herinnering aan mijn bezoek aan een beeldentuin
De beeldentuin bij kasteel Nijenhuis
Met vele beelden, bijzondere beelden.
Het schilderij van Gillian Ayres wekt die herinnering op
Maar biedt ook veel nieuwe beelden
Beelden met bloemen versierd of zijn het paaseieren?
Beelden lijkend op totempalen met levendige kleuren
Beelden, een genot voor het oog,
Geven een kijkje in een andere wereld:
Zoveel nieuws, zoveel om te zien.
Je kijkt je ogen uit!
Beelden over beelden*

Renate de Graaff

Een abstract schilderij en wat zie ik hierin?
Een persoon die lacht, met zijn tanden bloot
Een piano
Een bezem
Een pallet met kleuren
Stuk meloen
Stippen
Een kermisattractie met mensen erin
Water
Gebak
Een kleurrijk geheel
Ik zie een abstract schilderij
Met daarop ook menselijke en voorwerpen,
Die herinneren aan
Vorbijgaande zaken

Mieke Belt april 2022

HERINNERING AAN VOORBIJE ZAKEN

Mijn herinneringen op een rijtje
Gezet,
Al het mooie bij elkaar,
In een stevige grote doos.
De leukste herinneringen bovenop en
Helemaal onderaan,
De nare,
Die hebben ook heel andere kleuren,
Die wil ik niet meer zien, ik hoop
Dat ze vaal worden en slijten.
Wat overblijft zijn de mooie, de lieve, de spannende, de gekke,
De prachtig gekleurde
En soms
Als ik weer in de doos kijk, ben ik
Blij verrast dat al dit moois mijn leven was.

Myro Bosch

GILLIAN AYRES

Wat een lol.
Een oude parkeermeter.
Deden ze dat zo vroeger?
Ja ja en kijk een Chinese vlieger.
Wat apart.
En dat maakten jullie dan zelf?
Met de hand?
En die bowlingbal, is die ook zelf ingekleurd?
Goh. Dat doen ze op de PC heel anders.
Leuk oma!

Sacha Bollen



en.wikipedia.org/wiki/Gillian_Ayres

Gillian Ayres (1930 – 2018)